

**<< ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ >>**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ << CESBA ΜΕΔ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ >>
ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ**

ΗΜΕΡΙΔΑ – ΤΡΙΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Διαρκής στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να παίξει έναν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα της Ελληνικής Περιφέρειας, που αναμφισβήτητα ζητήματα που σχετίζονται με την ενέργεια βρίσκονται σε υψηλή προτεραιότητα .

Όπως γνωρίζετε οι Δήμοι της χώρας μας έχουν μέχρι σήμερα αναλάβει πρωτοβουλίες και έχουν υλοποιήσει πολλά και σημαντικά πιλοτικά προγράμματα στις πόλεις μας με στόχο τη μείωση των εκπομπών του Διοξειδίου του άνθρακα. CO₂. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα προγράμματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ I και II, για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και σχολικών μονάδων, τα προγράμματα βιοκλιματικής αναβάθμισης δημόσιων ανοικτών χώρων, το πρόγραμμα για τις ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ τις ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ, τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων στις πόλεις μας κ.α.

Παράλληλα ένας μεγάλος αριθμός Ελληνικών Δήμων, περισσότεροι από 100 έως σήμερα έχουν υπογράψει το ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ εκπονούν και υλοποιούν σταδιακά τις δεσμεύσεις και τους στόχους που προσδιορίζονται στα τοπικά σχέδια διαχείρισης αειφόρου ενέργειας συμβάλλοντας σε ένα μοντέλο βιώσιμης και αειφόρου λειτουργίας τους.

Αλλά πέραν των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ είναι κοινά παραδεκτό ότι ένας ολοκληρωμένος και βιώσιμος ενεργειακός σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο την ενεργειακή αποδοτικότητα όσο και την ενίσχυση των ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ συνιστούν μια εγχώρια πηγή ενέργειας, όταν μιλάμε για την Ελλάδα ειδικά στη χώρα του ήλιου, αλλά κι ένα αξιόλογο αιολικό δυναμικό με δυνατότητες ανάπτυξης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Συνεισφέρουν σημαντικά στο ενεργειακό ισοζύγιο και ακόμη περισσότερο συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από το ακριβό εισαγόμενο πετρέλαιο και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού τους εφοδιασμού.

Επομένως, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης που υλοποιεί έργα και δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας είναι καταλυτικός στην ενεργειακή συμπεριφορά στις πόλεις μας, υπηρετώντας τους στόχους της ενίσχυσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και της στρατηγικής για μια αστική αειφορία.

Και στην ελληνική περιφέρεια μπορούμε να σχεδιάσουμε πράσινες κοινότητες, και να έχουμε ιδιαίτερα οφέλη οικονομικά, αναπτυξιακά αλλά και περιβαλλοντικά ενθαρρύνοντας τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων μέσω της αξιοποίησης του αιολικού του ηλιακού

δυναμικού των περιοχών αυτών, και της δημιουργίας κουλτούρας εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων στις τοπικές κοινωνίες.

Θα μου επιτρέψετε μια ιδιαίτερη μνεία στα νησιά μας. Γιατί για τα μικρά νησιά του ελλαδικού χώρου, που στην πλειοψηφία τους δεν είναι συνδεδεμένα στο εθνικό δίκτυο, η αξιοποίηση των ΑΠΕ αποτελεί ίσως και τη μόνη βιώσιμη εναλλακτική λύση για την ηλεκτροδότησή τους, με σταδιακή υποκατάσταση των συμβατικών μεθόδων και εξασφάλιση της ενεργειακής τους επάρκειας. Μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα αν επενδύσουμε ταυτόχρονα πέραν της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και στην **αποθήκευση** της πλεονάζουσας ενέργειας στις περιοχές αυτές.

Οι πρόσφατες θεσμικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του VIRTUAL NET METERING, του εικονικού δηλαδή ενεργειακού συμψηφισμού σε κτίρια και εγκαταστάσεις των Δήμων ανοίγει ένα σημαντικό πεδίο που εφόσον συνδιαστεί και με επαρκή χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της ΕΤΕΠ (ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων) μπορεί να δημιουργήσει σε πολλές περιπτώσεις ένα σχεδόν **μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο** στους μικρούς κυρίως Δήμους της χώρας.

Όπως αναφέραμε και πριν για μας ως τοπική αυτοδιοίκηση τα ενεργειακά θέματα θεωρούνται άμεσης προτεραιότητας, τόσο από πολιτική άποψη όσο και από την άποψη της περιφερειακής ανάπτυξης λόγω των οικονομικών επιπτώσεων που έχουν στην απασχόληση, την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον. Όμως, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στο τομέα της ενέργειας, έργα ενεργειακής αποδοτικότητας και παραγωγής ΑΠΕ, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να θεωρούνται μόνο ως ένδειξη του ενδιαφέροντος της πρωτοβουλίας και της επιθυμίας της να υλοποιεί έργα της κατηγορίας αυτής και όχι ως μέτρο των πολύ μεγάλων δυνατοτήτων και αναγκών σε έργα ενεργειακής αποδοτικότητας, σε δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις.

Αυτό που θέλει η αυτοδιοίκηση είναι η πολιτεία να ολοκληρώσει γρήγορα τις διαδικασίες αξιολόγησης και άμεσης προκήρυξης -για όσες περιφέρειες δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι σχετικές προσκλήσεις - των προγραμμάτων εκείνων για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας για τους Δήμους. Ταυτόχρονα να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι εντάξεις για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ που αφορά την ιδιωτική κατοικία διευρύνοντας παράλληλα τα κριτήρια των

δικαιούχων αλλά και με την αντίστοιχη χρηματοδοτική κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων.

Προγράμματα που πιστεύουμε ότι πέραν από το ενεργειακό και περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα μπορούν στη φάση της υλοποίησης τους να επανεκκινήσουν την τοπική οικονομία και να ενισχύσουν την απασχόληση στους πιο δοκιμαζόμενους ίσως κλάδους από την οικονομική κρίση που διανύει η χώρα.

Το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει οι συναντήσεις , οι συσκέψεις, οι ημερίδες που αφορούν τα ενεργειακά θέματα και ειδικότερα τα ζητήματα ενεργειακής αποδοτικότητας και αξιοποίησης των ΑΠΕ από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό δείχνει από τη μια τη τεράστια σημασία και τη μεγάλη ανάγκη των Δήμων να δρομολογήσουν και να ωριμάσουν αντίστοιχα έργα σε κάθε περιοχή της χώρας, αλλά και το αποτέλεσμα που έφερε η ανάδειξη της προτεραιότητας αυτής, η πίεση και οι διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ προς τη πολιτεία, ώστε σήμερα να διαθέτουμε σε μεγάλο βαθμό τα θεσμικά εργαλεία (NET METERING, Ενεργειακές Κοινότητες, νέος ΚΕΝΑΚ, Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ , κτλ.) όσο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ , Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων-Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ΣΔΙΤ, κτλ.).

Έτσι μπορούμε να μιλάμε για μια νέα εκκίνηση αλλά και επιτάχυνση των ενεργειακών έργων στους Δήμους μας.

Με τη τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από τους φορείς της αυτοδιοίκησης τα προηγούμενα χρόνια στους τομείς αυτούς, θεωρούμε ότι μπορούμε πλέον πιο γρήγορα και αποτελεσματικά να υλοποιήσουμε τέτοια έργα που θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή θα καλυφθούν από κάθε είδους χρηματοδοτικές πηγές.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνω την ανάγκη μιας ευρείας συνεργασίας για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα ειδικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης που θα σημάνει εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργικών δαπανών σε όλο το κτιριακό απόθεμα των Δήμων και των φορέων της Αυτοδιοίκησης. Ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να προσελκύσει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια και συμπράξεις με μεγάλο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό όφελος και πάνω απ' όλα με μια δραστική επίδραση στη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Χιλιάδες είναι τα παλαιά κτίρια που χρήζουν ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης που ανήκουν σήμερα στους Δήμους και τους φορείς τους (Διοικητήρια, Πολιτιστικά κέντρα, σχολικά κτίρια, κλειστά γυμναστήρια κα)

Παράλληλα θα μπορούσαν να υπάρξουν συμπράξεις με στόχο τη λειτουργική αναβάθμιση και την ενεργειακή αποδοτικότητα στις εγκαταστάσεις και υποδομές των Δήμων, των ΔΕΥΑ (Μονάδες βιολογικού καθαρισμού, αντλιοστάσια κ.α) των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων(χερσαίες εγκαταστάσεις, κτίρια κ.α.), σε μονάδες αφαλάτωσης στα νησιά, σε μονάδες τηλεθέρμανσης και σε σειρά άλλων υποδομών.

Είναι τομείς και άξονες που η αυτοδιοίκηση έχει επιδείξει σημαντικό έργο, έχει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, έχει τη τεχνογνωσία και με το κατάλληλο θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο μπορούν οι τομείς αυτοί να λειτουργήσουν ως μοχλός επανεκκίνησης της τοπικής οικονομίας. Τεχνικά επαγγέλματα, επαγγέλματα που σχετίζονται με τις κατασκευές και την οικοδομική δραστηριότητα, εργατοτεχνίτες, το τοπικό εμπόριο μπορούν να προσβλέπουν σε καλύτερες μέρες όχι με έργα βιτρίνας αλλά **με έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας για το περιβάλλον, το ενεργειακό ισοζύγιο, τη μείωση των λειτουργικών μας δαπανών, τη κλιματική αλλαγή, την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και την πολυπόθητη ανάπτυξη.**

Και είναι ιδιαίτερα σημαντικά αυτά σε μια χώρα που έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, φυσικούς πόρους, αξιόλογο ανθρώπινο κεφάλαιο, τεχνογνωσία και δυνατότητες να βγει επιτέλους από την περιδίνηση μιας παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.

Μιας χώρας που μόνο με την αποκέντρωση, τη πάταξη της γραφειοκρατίας και με την αυτοδιοίκηση μπροστά, μπορεί να ατενίσει τους ορίζοντες όχι μιας νέας στρεβλής ανάπτυξης αλλά μιας βιώσιμης, μιας αειφόρου ανάπτυξης που στο επίκεντρό της έχει το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Σας ευχαριστώ για τη προσοχή σας